

COSY CORNERS

Beerta, 26 oktober 2021

Beste lezers,

Eindelijk weer een nieuwsbrief van mij, ook al is het een korte.
Langzaam beginnen er weer dingen georganiseerd te worden. Zo ook bij ons.

We hebben voor november een twee daagse workshop kantklossen op het programma staan, hieronder meer over deze workshop. De kantdag in Zuidlaren organiseren we niet vanwege grote onzekerheid rondom corona.

We staan deze keer niet op de LOKK kantklos beurs. Gerben zijn gezondheid staat dat nog niet toe.

De winkeltijden blijven vooreerst nog op afspraak. Even een mail of een telefoontje en je weet zeker dat je niet voor een dichte deur komt.

Hartelijke groet,
Jessica en Gerben

KANTKLOSSEN

26 en 27 november 2021

DE KERSTMAN

Dini Boer van de Pol

Dini heeft een leuk hoofd van een Kerstman ontworpen. Dat kan nog net voor de Kerst klaar zijn. Alles geklost in Aurifil #28 (grijze kern) of DMC 80. Voor het haar en de baard heb je 10 tot 15 paar nodig en wat restjes bruin, blauw en huidkleur. De eerste dag start je met 8 paren wit. Voor de tweede dag heb je 30 paren rood nodig.



De kosten van deze dagen zijn € 59,-.

De patronen met beschrijvingen, koffie, thee en lekkere lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

De workshop wordt gegeven in Beerta en is van 10 tot 16 uur. De zaal gaat open om 9.30 uur.

PROEVEN VAN JAPANS BORDUREN

Het Japans borduren zoals dat wordt gegeven door de lerares uit Duitsland is zeer intensief en leerzaam, maar ook prijzig.

Daarom geef ik de mogelijkheid om een klein borduurwerk te maken en daarmee even te proeven aan een stukje van de techniek.

Het werk is al opgespannen, we kunnen direct met borduren beginnen. De cursus wordt gegeven op 2 dagdelen met een paar weken er tussen.

Hebt u belangstelling, neem dan contact op. Dit kan alleen of met een groep.

Alle materialen, koffie, thee en wat lekkers zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs voor deze workshop is € 95,-

Maximaal 4 personen.



KENNISMAKEN MET JAPANS BORDUREN

Wil je wel iets meer proberen dan kun je een 2 daagse workshop kennis maken met het Japans borduren volgen. Deze workshop wordt gegeven op afspraak. De kosten hiervan zijn € 200,00. Dit is inclusief gebruik van materiaal, koffie, thee en lunch. Er wordt les gegeven van 9.30 uur tot 17.00 uur. Je kunt het werk thuis afmaken en op een later tijdstip terugkomen om het af te werken. Maximaal 4 personen.

JAPANS BORDUREN

Maart, augustus en oktober

Het traditionele Japanse borduurwerk kent een zeer lange geschiedenis.

Vanuit China, via Korea is het eeuwen geleden met het Boeddhisme naar Japan gekomen. Door het gesloten karakter van het land heeft deze kunstvorm zich in 1000 jaar kunnen verdiepen en verfijnen.

Wilt u deze verfijnde kunst leren?

4 of 5 dagen lang geeft Beate Pietszch intensief les bij ons. Beate heeft haar opleiding gevolgd bij het Japanese Embroidery Centre in Atlanta, America en is gediplomeerd lerares. Omdat ze iedereen voldoende aandacht wil kunnen geven werkt ze alleen met kleine groepen van 6 tot 10 personen.

Heeft u interesse, neem dan gerust contact met mij op.

HANDWERKCAFÉ

Op 12 november en 3 december is er handwerkcafé. De middagen zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Kosten € 5,00 incl. koffie of thee. Er worden geen lessen gegeven, het is een gezellig samen zijn en samen klossen. Tijdens de "café" middagen is de winkel geopend.

U kunt zich voor de diverse workshops opgeven per e-mail: jessica@cosycorners.nl of door ons te bellen op 0597-655257. Er is soms wel een maximum aantal deelnemers. Inschrijving wordt gedaan op volgorde van binnenkomst, via mail of telefonisch.

De betaling kunt u voldoen op rekening NL36ABNA 0571496849 tnv. The Works in Beerta. Hierbij graag vermelden om welke workshop het gaat.

Ruim voor de workshop krijgt u bericht over de materialen die u nodig heeft tijdens deze dagen.

Met vriendelijke groet,

Cosy Corners

Gerben en Jessica de Boer

Schoolstraat 2

9686 NC Beerta

www.cosycorners.eu

